

Tentdienst

FEESTWEEK

Geef jij
de **vlam**
door?



ZONDAG 18 AUGUSTUS

Spreker: dominee E. van der Poel

Band: 4Tune

De band speelt vooraf

Samen Zingen wij: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Opening en *welkom* met gebed



Samen Zingen wij: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opwekking 334)

Heer uw licht en uw liefde schijnen:
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

*Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord
dat het licht overwint.*

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Samen Zingen wij: Heer ik kom tot U (Opwekking 488)

Heer ik kom tot U,
neem mij hart, verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

*Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.*

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
en Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein 2x

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Kinderlied:

Kleuren

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren.
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren,
anders was alles zo grijs en grauw. (2x)

Rood met geel wordt oranje,
blauw met geel wordt groen.
Ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen.
Kleur een leuke kleurplaat,
maak een schilderij,
Kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei.

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren.
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren,
anders was alles zo grijs en grauw.

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd.
En door al die kleuren
word je opgefleurd.
Zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog.

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren.
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren,
anders was alles zo grijs en grauw.

We lezen uit de Bijbel

Handelingen 2: 1-4

1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4. en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

1 Korinthe 9: 23-27

23. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
24. U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.
25. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.
26. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.
27. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Hebreeën 12: 1-3

1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiep lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.
3. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Samen Zingen wij: Lof, aanbidding (Opwekking 671)

U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven, alles toont Uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven Veilig in Uw sterke hand.

U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven, alles toont Uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven Veilig in Uw sterke hand.

Refrein (2x):

*Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam.*

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij.
Wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheve, maar ook heel dichtbij.

Refrein (2x)

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam. (4x)

Refrein (2x)

Overdenking:

*Geef jij de **vlam** door?*

Samen Zingen wij: Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstillt
door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht,
ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer

Refrein 2x



Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen...
Naam boven alle namen,
Naam boven alle namen.

Refrein

*Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus, Overwinnaar!*

Samen Zingen wij: **God van licht** (Opwekking 807)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm. 4x

Refrein

Gebed

Collecte



Samen Zingen wij: Ik wens jou (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd,
met kind'ren om je heen tot aan het eind.

Refrein:

*Een muur voor de wind,
een vuur voor de kou,
een jas voor de regen,
en een vriend dichtbij jou.
Een muur voor de wind,
een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.*

Ik wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft,
in elk van de seizoenen dat je leeft

Refrein

Ik bescherm je voor de wind,
en vind voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak ik een vuur,
want dan word jij niet bang.
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

**Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee
of fris te drinken en elkaar te ontmoeten.**

Fijn dat
jullie er
waren!

Organisatie

De Feestweek Tentdienst wordt georganiseerd door de Ichthus Kerk en de Hervormde Gemeente uit Meerkerk.

Als gemeentes komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg.

We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen. Wees van harte welkom!

Via de websites kunt u/jij meer informatie vinden.

Ichthuskerk Meerkerk
www.ichthusmeerkerk.nl

Hervormd Gemeente Meerkerk
www.hervormdmeerkerk.nl



Ichthuskerk
Meerkerk



HERVORMD MEERKERK